

## Beste Ouders/Verzorgers en leerlingen,

Hierbij de zesde nieuwsbrief van dit schooljaar. In deze nieuwsbrief vertellen de Toppers en de Uitsmijters over hun groep. We wensen u weer veel leesplezier toe. Het team van SBO Michaëlschool

## Mondkapjes

Vanwege het hoge aantal besmettingen hebben we besloten dat alle volwassenen in de gangen van de school mondkapjes dragen. Wilt u bij het binnenkomen in de school hier rekening mee houden?

## Nieuws van de Uitsmijters

Wat leuk dat wij weer een stukje mogen schrijven in het Michaëlnieuws. We hebben van alles beleefd en delen het graag met u!

## Scholenbezoek

We zijn met de schoolverlaters naar Pro33 geweest. Dat is een school voor praktijkonderwijs. We hebben gekeken bij autotechniek, de kapper, groen, de fietsenmaker en nog veel meer. Het was heel interessant en het lijkt ons een leuke school. We hebben ook bij het Element gekeken, daar hebben ze VMBO. We hebben daar een tekenles gehad en koekjes gebakken en we hebben de hele school gezien. Dit lijkt ons ook een leuke school.

Louis & Joey



## Waterles



We hadden een gastles van Vitens over water. Er kwam iemand vertellen over schoon drinkwater, hoe dat wordt gemaakt en waarom het gezond is. We hebben een quiz gedaan en een

proefje met verschillende drankjes. We kregen ook allemaal een waterfles cadeau.

Dano & Zoraya

## Voorleeswedstrijd

De voorleeswedstrijd was in de aula. Het was superspannend. Iedereen deed zijn best en was goed, maar Luca van de Spoorzoekers was nét iets beter. Hij won de wedstrijd en mag door naar de volgende ronde. Er waren drie juryleden: juf Bernadette, juf Leontine en juf Kasthury.

Rayan & Davey

## Bakken

In de klas hebben we koekjes gebakken. Dit was eigenlijk een DGM- en rekenles in één. We hebben het zelf in zakjes gestopt en aan onze ouders gegeven op de ouderavond. De ouders vonden het gelukkig heel lekker, sommigen wilden zelfs het recept en hebben het thuis ook gemaakt!

Keano, Lysanne & Hasan



## Kinderboekenweek

Het is alweer een tijdje geleden, maar we hebben veel plezier gehad tijdens de kinderboekenweek. Het ging over beroepen. We zijn naar het Eemhuis geweest met twee groepen. Schrijver Marc ter Horst vertelde daar over zijn werk. Op school was het leuk versierd, er hingen foto's van kinderen die een



beroep uitbeelden.  
Aan het eind was er een leuke speurtocht.  
*Vianne & Benjamin*



## Afscheid juf Bernadette

Juf Bernadette was superlang onze gymjuf. Ze gaf hele leuke lessen. Nu is ze de bibliotheekjuf, dus we zien haar nog wel. Ze is met pensioen gegaan. Tijdens het afscheidsfeestje in de aula vertelde ze leuke verhalen van vroeger.  
*Kiki, Matts & Jairaldo*



## Nieuws van de Toppers

Joerie en Robin hebben een interview met elkaar gehouden over het knutselwerkstuk waar we aan werken bij de Toppers.

Het knutselwerk

1. Waarom doen we dit?

Het is leuk.

2. Waarom is het leuk?

Je wort rustig van het werkje.

3. Wie deden het werkje?

Alle Toppers

4. Waar was het?

In de klas van school

5. Hoe was het om het te maken?

Het was best makkelijk

6. Wat gebruikten voor dit werkje?

Spijkers en een plankje.

Robin en Joerie



Verder zijn ook de Toppers bij Pro 33 geweest en bij het Element. Abdelrahman en Elhadj hebben over Pro 33 geschreven. Kyona en Maria over het Element.

## Pro33

Wij zijn pas geleden naar pro33 geweest

De Uitsmijters waren ook mee

We hebben daar de volgende dingen

Gedaan:

1. We gingen muur metselen.

Dat vonden de Toppers en de Uitsmijters leuk.

2. En we gingen een omelet bakken

En dat dat vonden de Toppers leuk

En we mochten ook nog proeven

3. Een man bij pro33 ging een

fietsband laten ontploffen.

4. De Toppers mochten een slijp lasmasker op doen.

Einde.

Abdelrahman en Elhadj



## Element (koekje) maken

We gingen naar het Element lopen met de Uitsmijters.

Het duurde ongeveer 5 minuten.

We kwamen er aan en toen moesten we in een hal zitten.

We werden verdeeld in 2 groepen.

Wij gingen eerst naar de keuken en daarna gingen we lekkere koekjes bakken.

En toen gingen we weer terug naar de hal en daar hadden we tekenles.

Toen kregen we rondleiding door de school, we gingen eerst naar de garage daarna naar de manicure en daarna gingen we naar de aula en gingen we weer naar school.

Dit was onze verslag over het Element.

Groetjes, Kyona & Maria



## De speeltuin

We gingen ons eigen ding doen. Kinderen gingen voetballen anderen kinderen gingen praten, met elkaar tikkertje doen en anderen gingen op de trampoline. De juffen gingen lekker met elkaar praten. Er waren ook kinderen die gingen op het piraten schip klimmen Anderen kinderen ging op de skelters racen. We mochten daar naar toe omdat we goed luisterden en het was onze tweede dag in onze klas. De tijd zoemde zo voor bij en niemand had het door maar we hadden het wel leuk. En dan was de tijd om na een 1 uur en 10 minuten moesten we terug naar school. Dit was onze verslag Groetjes Eveliene & Rouz

# Gefeliciteerd!

## De komende weken hebben we een aantal jarigen:

Ma 22 november	Xamdi (6 jaar) - Spetters
Di 23 november	Lorenzo (11 jaar) - Keien
Vr 26 november	Joey (12 jaar) - Uitsmijters
Ma 6 december	Juf Leontine



## Belangrijke data

25 november Oudergesprekken  
03 december Sinterklaasviering  
22 december Kerstviering  
24 december Start Kerstvakantie  
10 januari weer naar school